

Groep 8 op kamp:

Kampkrant - Dag 1

Vandaag was de dag waar dan iedereen uit groep 8 naar uit keek. WE GAAN OP KAMP! Sommige leerlingen waren al een paar dagen zenuwachtig en wilden dan ook dat de wekker om 5 uur werd gezet. Dat was misschien iets wat overdreven, maar iedereen was wel lekker op tijd. De ene leerling heeft veel spullen mee en de ander wat minder. Femke heeft al haar spullen van huis meegenomen, want je weet maar nooit. Veel familieleden kwamen deze leerlingen uitzwaaien. Hierdoor was het voor de leerlingen een feest om te vertrekken. Het Friese Volkslied werd luidkeels gezongen door de ouders en dat was voor ons het sein om te vertrekken. De route was goed voorbereid, omdat we door wegwerkzaamheden een andere kant langs moesten. Helaas miste we een afslag en reden we een doodlopende weg in. Even keren en weer door. Tijdens het keren, moest Yann wel even meester Jaap opvangen. Gelukkig redt Yann dat met gemak. De tocht richting de boot verliep goed en we waren mooi op tijd. Snel aan boord en genieten van de leuke tocht, want het was lekker rustig en mooi weer. Ondanks de rustige golven, wisten sommige leerlingen toch een nat gezicht te krijgen van het opspattende water. Na 80 minuten varen kwamen we aan in Stavoren. Hier stonden Frouckje en Mary ons op te wachten met lekkere ijsjes. Wat een toppers. Meester Jaap vertelde daar het verhaal van het vrouwtje van Stavoren. Bij dit standbeeld hebben we ook de traditionele groepsfoto gemaakt. Daarna verder op de fiets richting Balk.



Na 20 min bereikte we onze eerste rustpunt in Friesland. Bij de welbekende 'Rode Cliff' gingen we lunchen en even spelen op de dijk. Als snel belande de bal in het water. Helaas stond de wind de verkeerde kant op en dreef de bal heel langzaam van de dijk weg. Dus het was nu ingrijpen of bal kwijt. Gelukkig was er een dappere strijder genaamd, Dylan R. Deze jongen mocht met toestemming achter de bal aan. Dit was meteen het startsein voor een aantal jongens om hun warme lichamen te koelen in het



water. Zo werd de lunchpauze even uitgebreid door een zwemactiviteit. Jelmar was samen met een aantal klasgenoten langs het water gaan lopen en zagen daar in het water toch wat bijzonders. Er lag een kist of een koffer in het water, maar ze konden het slecht zien. Dat moest natuurlijk van dichterbij bekeken worden. 6 jongens moesten het bekijken, maar uiteindelijk waren ze erachter dat het toch een steen was. Jelmar vertrouwde het toch niet en wilde zelf ook nog even gaan kijken. Hij had alleen een lange broek aan. Dit was het resultaat.



Onderweg nog een paar keer insmeren en daarna door naar Balk. Hierbij kwamen we door een bos, waarbij je soms over het zand

moest fietsen. Dat is toch nog best wel lastig. Even stoppen in het bos en daarna weer door. Toen kwam een anonieme jongen erachter dat zijn ketting eraf was, maar gelukkig hadden we Mighty Michel mee. Dit was voor



hem een klein klusje en we konden zo weer verder. Om 13:00 uur kwamen we aan bij het kampgebouw in Balk. Hier stond door de

meiden uit de keuken weer een lekkere verrassing klaar. Zij hadden drinken en een koek klaargezet en daarbij een heerlijke fruittafel. Alles was tiptop in orde. Na het ontvangst en een maken van een aantal afspraken werden de kamers verdeeld en begonnen we met inrichten. Luna had echt wel even iets belangrijks te melden. Daarbij hoort de volgende foto:



Luna zei: "Meester kijk, deze slaapzak is echt gaaf! Hij is ook mee op kamp gegaan met mijn moeder, mijn oma, mijn overgroot oma en daar ook weer een moeder van. En dat ding is echt lelijk en stinkt!" Dat wilde ze even kwijt.

Na het inrichten was er ruimte voor vrije tijd en daarna gingen we even shoppen in Balk. Dat was erg gezellig. Het was ook lekker warm, dus kwam de vraag of we weer even konden zwemmen. Iedereen wilden wel even een duik nemen, dus vertrokken we naar het Slotenmeer. Daar hebben we lekker een uur kunnen zwemmen en spelen.



Vervolgens oprispen en lekker eten, want er stonden al pannenkoeken op ons te wachten. Ditmaal met ijs en aardbeien. Dat was even een feestmaal! 's Avonds hebben we levend Stratego gespeeld. Dit speelden we tegen elkaar en tegen de muggen, maar natuurlijk wonnen we het. Langzaam begon het donker te worden en toen was het wel tijd om groep 8 eens het verhaal te vertellen over het witte huisje in het bos. Dat wilden we natuurlijk allemaal wel vinden, maar hoe verder we in het bos kwamen hoe spannender het werd. Zelfs de stoerste mannen, vonden het best wel spannend. En stiekem werden de handen in elkaar gedrukt. (Dit mag natuurlijk niet opgeschreven worden ☺). Helaas werd het te spannend en zijn we omgekeerd. We hebben het huisje niet gevonden. Bij terugkomst nog even lekker muziek, drinken en een kampvuur met marshmallows. Na deze lange dag vielen de oogjes langzaam dicht en was het dus ook tijd om lekker naar bed te gaan.

Dit was de eerste kampkrant van dag 1. We proberen elke dag jullie op de hoogte te houden over de gang van zaken.

Kijk op www.skitteljacht.nl voor alle vele foto's.

Groetjes, De Kamp-Crew