

Groep 8 op kamp:

Kampkrant - Dag 3

De laatste dag is aangebroken voor groep 8 in Balk. De ochtend begint weer rustig, want veel kinderen worden pas na 7:30 uur wakker. De kinderen konden met pyama en al aan tafel, samen met de knuffel die ze hebben meegenomen. Want de laatste dag begon met een lekker ontbijt en *daarna de legendarische knuffelverkiezing*. Tijdens het eten was duidelijk te zien dat iedereen wel redelijk vermoeid was door deze dagen op kamp. Dat leverde natuurlijk mooie plaatjes op.



De knuffelverkiezing ging van start. Elke leerling had zijn of haar mooiste knuffel mee. Daarbij moesten ze vertellen waarom deze knuffel zo bijzonder was. De knuffel samen met het verhaal deed mee aan de verkiezing. Eerst werd in groepjes bepaald wel kind van dat groepje door mocht naar de finale. In de finale mochten de kinderen het verhaal en de knuffel aan het publiek presenteren. De vijf finalisten hadden allen een goed verhaal en een leuke knuffel. De applausmeter werd ingezet om uiteindelijk de winnaar aan te wijzen. Nienke won deze finale en zij kan zeggen dat ze **winnaar was van de knuffelverkiezing 2018!**

Gefeliciteerd namens de gehele crew.



Na deze verkiezing was het tijd voor de ochtendduik. Er waren een aantal leerlingen die dit aan durfde. De helden die het water in renden, waren: Nienke, Luna, Kyra, Femke, Delaney, Britt, Liam, Max, Wiebe, Dylan R, Dylan K, Olivier, Lars en meester Jouke.



Na het startschot was Wiebe als eerste aan de overkant! Op de terugweg deden we weer een wedstrijd, toen won Dylan R. Kyra was vlak achter hem en werd tweede. Max die was ondertussen lekker aan het dobberen en toen hij op de rotsen ging zitten ving hij gewoon een visje met zijn handen. Dat zijn nog eens echte vissers. **Gewoon met de blote handen!** Daarna was het tijd om terug te gaan naar het kampgebouw en de bende uit de kamers op te ruimen en in te pakken. Iedereen was wel wat spullen kwijt na het douanespel. Gelukkig werden de meeste spullen terug gevonden. Rond twaalf uur was iedereen klaar en waren alle spullen weer in de aanhanger geladen. De kinderen kregen nog wat drinken en iets lekkers, want daarna begon de grote terugreis.



Op de fiets ging het allemaal erg goed. We wilden eerst in het bos stoppen, maar vanwege de vele muggenbulten die al gespaard waren op verschillende lichaamsdelen zijn we toch maar doorgereden tot we een beter plekje vonden. Daar even snel wat eten en buienradar in de gaten houden. We zagen dat er flinke buien aankwamen, dus werd er besloten om snel door te fietsen naar de boot. We sloegen dus even één stop over. Eenmaal in Stavoren aangekomen, gingen we even bij een restaurant stoppen om te eten. Helaas was Eva samen met Mighty Michel wat achtergebleven, omdat er een flesje was gevallen onderweg. Bij het restaurant waar we stopten ging net de brug omhoog. De hele groep was er gelukkig overheen, maar Eva en Michel stonden aan de andere kant. Op dat moment begint het heel hard te regenen. Gelukkig waren wij net binnen, maar Eva en Mighty Michel hadden minder geluk.



Uiteindelijk hebben we dus een goede keuze gemaakt en uitgebreid gezeten in het restaurant. Het was heel vriendelijk dat we binnen mochten zitten. Tijdens deze lunch kwamen er allemaal oude tractoren langsrijden, dat was mooi om te zien. Gelukkig zaten wij wel binnen, want het regende inmiddels echt hard. De boot vertrok om 14:25 uur, dus wij gingen de laatste twee minuten door de regen. Gelukkig lag de boot er al en konden we daar zo op fietsen. Tijdens deze boottocht zou de regen over ons heen trekken en in Enkhuizen net stoppen. Sommige leerlingen waren zo moe, dat ze bijna de gehele tocht hebben geslapen. In Enkhuizen aangekomen was het inderdaad droog. Zo konden we rustig naar Hoogkarspel fietsen, waar we precies om 16:30 uur

aankwamen. Veel ouders stonden ons al op te wachten en gaven ons een luid applaus. Dat was natuurlijk een mooi moment, want iedereen was veilig thuis (op een paar muggenbulten na). De ouders waren blij hun kinderen weer te zien en iedereen ging moe maar voldaan weer richting huis!

Dit was een mooie afsluiting van 3 fantastische dagen kamp in Balk. Wij hopen dat iedereen net zo genoten heeft als wij. De foto's zullen we op site zetten.

Nog even een paar belangrijke punten:

- **Controleer uw kind nog even een aantal dagen op teken. Wij hebben veel gezocht en een aantal gevonden, dus dit is wel even belangrijk!**
 - Mochten er gevonden voorwerpen zijn, dan zullen we deze in de klas laten zien.
- Hierbij willen we graag de begeleiders Frouckje, Mary en Michel SUPER bedanken voor hun inzet en enthousiasme waarmee zij het kamp tot een succes hebben gebracht.
- Uiteraard heeft meester Jaap ook een groot aandeel geleverd aan dit kamp. Hij gaat al jaren op kamp en kende het programma en de omgeving uit zijn hoofd. Wij waren blij dat we deze meester mochten lenen van groep 6/7. Super bedankt, meester Jaap.

Dan nog even een aantal statistieken:

- NUL lekke banden!! WOW!
- 96.90 km gefiets
- 5 uur en 49 minuten op de fiets gezeten.
- 1x kleine valpartij in het zachte zand
- 0 fiets sleutels kwijt!!
- 1x afgevallen licht
- 3 fantastische dagen
- 21 zonuren gehad!
- 4 mm regen
- 2.536.439.124.227 muggenbulten
- 1 GEWELDIG KAMP 2018!

Dit was de kampkrant van dag 3. Het was ook meteen de laatste kampkrant van dit jaar. Kijk op www.skitteljacht.nl voor de vele foto's.

Allemaal bedankt! Groetjes, De Kamp-Crew